

Gentse ziekenhuizen wijzen illegalen de weg naar de dokter



GENT B e l g a



Mensen die illegaal in het land zijn en voor banale klachten aankloppen bij het UZ, het Sint-Lucas- of het Jan-Palfijnziekenhuis in Gent, zullen naar een huisarts worden doorgestuurd.



De buitenlandse patiënten kennen in hun land van herkomst vaak geen eerstelijnszorg door huisartsen en trekken met klachten automatisch naar dispensaria en ziekenhuizen.



In België doen ze hetzelfde.

Dat doet wel de kosten nodeloos stijgen. Dit jaar telde alleen al het UZ 9.000 consultaties voor illegalen, een verdubbeling ten opzichte van 2003. Behalve verloren kosten aan nodeloze onderzoeken vergen die patiënten in een ziekenhuis ook heel wat meer administratie, zegt gedelegeerd bestuurder Francis Colardyn van het UZ Gent. "Als ze de zorg van een ziekenhuis nodig hebben, zullen wij hen zeker opvangen.

Maar niet als het gaat over diarree of een verkoudheid." De drie Gentse ziekenhuizen slaan de handen in elkaar om de doorverwijzing naar huisartsen te organiseren. Daarbij krijgen ze de steun van de stad Gent. Er is een omzendbrief gestuurd naar de huisartsen in Gent, met de vraag of zij bereid zijn illegalen te onderzoeken als het ziekenhuis die doorverwijst.

De stad is bereid tolken in te schakelen als een huisarts de patiënt niet kan verstaan. De drie ziekenhuizen zullen na een screening van de illegalen uitmaken of eerstelijnszorg volstaat. Zo ja, dan krijgen ze een briefje mee voor de huisarts of het wijkgezondheidscentrum.

UZ: 'Als het nodig is zullen we hen opvangen, maar niet voor diarree of een verkoudheid'
